

Klubtur 2010.

I år faldt valget til vores årlige klubtur, på Tour de Vestfyn, som blev afviklet lørdag d. 14 August, et løb med 4 ruter, 25 – 50 – 75 og 125 km. så der var muligheder for alle medlemmer, selv for dem som måske ikke træner så meget. De 3 længste ruter køres dog i noget kuperet terræn, især på den sidste del af ruterne. F.eks. er der 773 højdemeter på 125 km. ruten.

I alt blev det til 35 deltagere så det er meget flot.

Vi havde valgt at bo på Galsklint Camping ved Middelfart, en fin campingplads med næsten tyske tilstande med hensyn til regler, men for 2 overnatninger går det lige.

Lørdag morgen vågnede alle op til regnvejr, lidt af en overraskelse da vejrprofeterne havde lovet tørvejr med 20-22 graders varme, efter morgenmaden blev der diskuteret frem og tilbage skal vi køre i regnvejr eller ikke. Nogle meldte klart ud at de kørte uanset vejret, andre ville vente og så måske køre en af de kortere ruter. Gunnar og undertegnede meldte klar ud at vi ikke ville starte hvis det regnede. Da kl. blev 9.30 meddelte Gunnar at, nu tog han en Fernet – Branca for herefter at glemme alt om cykling på Fyn.

Da starttidspunktet til 125 km. Var kl. 10.15, begyndte tiden at blive lidt presset for dem som måske ville køre alligevel, i løbet af 5 min. kom der flere og flere frem i cykeltøj, så det endte med at alle, (også de Radikale) stillede til start, bortset fra Gunnar og undertegnede. Der var dog nogle som fik meget stress til sidst, inden de fik klædt om, men de fleste ventede på den sidste (Vita).

Da de var kørt sagde Gunnar, nu kører vi ned til havnen for at hente røget fisk til frokosten, jeg gik en tur med vores hund, i den flotte natur og kuperede terræn omkring Middelfart, (det er måske der vi skal over engang til vinter med vores MTB) da jeg kom tilbage kom Gunnar samtidigt hjem fra fiskehandleren, på det tidspunkt var vejret blevet som vejrprofeterne havde spået, og Gunnar sagde at nu blev vi vist nødt til at cykle, så vi optog en forhandling om vi skulle køre 25 – 50 eller 75 km, som gode demokrater aftalte vi at køre 50 km. Det blev en hurtig omklædning, og af sted det gik til startområdet, indtil jeg opdagede at jeg havde tabt mine briller, tilbage igen til campingpladsen, men ingen briller så igen på hesten og ind til startområdet med fuld fart, da jeg kom til området var starten lige blevet skudt i gang, så med en puls på 170 var jeg klar.

Gunnar kom som den sidste ud fra start da han havde ventet på mig, så efter et par km. begyndte vi at køre op i feltet, (der er samlet start på de forskellige distancer) i løbet af 5-6 km. var vi næsten oppe ved de første, det havde dog kostet Gunnar meget at være med (han skal jo lige varmes op) så jeg ventede på ham. Vi fandt en 4-5 stykker at køre sammen med, det gik fint indtil depotet, de andre ville tanke op, der valgte vi at køre videre, men vi kørte hurtigt nogle stykker op og blev sammen med dem/den indtil mål, vi kørte de 50 km med knap 30 i snit, så det var vi godt tilfredse med begge to.

Gunnar kørte lige igennem mål uden at få registeret sin tid da vi jo var tilmeldt 125 km, jeg fik min tid taget og gik til deres såkaldte løbskontor og fik ændret distancen til de 50 km, jeg kan så efterfølgende se at de ikke har ændret det på deres resultatliste, så hvis i ser jeg har en god tid på 125 km. er den forkert.

Efter løbet blev der serveret pølser med brød og en tiltrængt pilsner, de havde en orkester til at stå for underholdningen i målområdet, de spillede egentlig meget godt, men ekstremt højt, så det blev en meget råbende samtale under indtagelsen af pølser og pilsner.

Hold 2 på de 125 km. kom ind før hold 1, det skyldes dog at hold 1 havde 6 punkteringer og et par som ikke lige ramte dagen med hensyn til gode ben, men det betyder jo også mindre da det er en klubtur, hvor alle skal med hjem, selv om man måske har overvurderet sine evner og form.

Efter at alle havde været i bad, begyndte vi at gøre klar til indtagelse af fast og flydende kost. Mogens havde igen sørget for det spiselige, dvs. gode ben, pølser og salat, Mogens stod selv for at grille, det gjorde han til UG med kryds og slange, så det er helt sikkert ikke sidste gang han får den tjans.

Der var en god stemning hele aftenen med den sædvanlige mopning af gode cykelkammerater og ikke mindst pral af alle, som er kendetegnende for alle cykelmotionister. Vi var samtidigt begunstiget af godt vejr hele lørdag aften og lidt af natten, så det blev en vellykket afslutning på klubturen.

Jeg vil lige til sidst nævne at Tour de Pedal havde givet et tilskud til turen i form af en kasse pilsner, som blev uddelt til alle efter cykelturen. Gunnar og jeg valgte dog at tage en dåseøl, da vi som tidligere nævnt "kun" kørte 50 km.

Vi ses til næste klubtur.

Frederik